

Jurjen Beumer

RECHT UIT HET HART

Gebeden, gedachten, gedichten



Jurjen Beumer

RECHT UIT HET HART

Gebeden, gedachten, gedichten

Uitgeverij Narratio, Gorinchem 2012

Voorwoord	5
HOOFDSTUK 1. HARTENKRETEN	
Veerkracht	8
Tegenkrachten	9
Stuip trekken	10
Een gelovige beeldenstorm	11
Ruimte	12
Voor ver weg en dichtbij	13
Voor de stad	14
Om vrede	15
Voor de vreemdeling in ons midden	16
Bergrede	17
Uw woord	18
Het kreunt en kraakt	19
HOOFDSTUK 2. RECHT UIT HET HART	
We weten niets	22
We weten 'alles'	23
Tussen ervaren en weten	24
Het hart van ons gebed	25
Oefenen in verdraagzaamheid	26
Eindelijk thuis	27
Zonder opsmuk	28
Godsnabij	29
U loslaten omwille van U	30
Ons stille heiligdom	31
U bent een weldaad	32
Stem in ons hart	33
HOOFDSTUK 3. HARTVERSCHEUREND	
Na een ernstig misdrijf	36
Een diep donker gat	37
Voor hen die stuk zitten	38
De ijzige spoorbaan	39
Altijd pijn	40
Vlak voor een zware operatie	41
Altijd weer die kanker	42
Gebed bij het levenseinde	43
Je bent een indringer	44

Bevriend met de dood?	45
Vloeken	46
Door de woestijn	47
HOOFDSTUK 4. HARTSGEHEIMEN	
Rakelings	50
Paasnacht	51
Je zindert en trilt naar ons toe	52
HOOFDSTUK 5. HARTVERWARMEND	
Voor werkers in 'de wijngaard'	56
Een verstild 'ja'	57
Oefenplaats van heil	58
Ten dienste van	58
Grote Kerk	59
Bij een huwelijksviering	60
Een gebed voor het eten	61
Bij een doop	61
Advent	62
Vondeling	63
Het oude jaar dat ging	64
Het nieuwe jaar dat komt	65
HOOFDSTUK 6. HARTSTOCHTELIJK	
Geef ons moed	68
Sporen van uw aanwezigheid	69
Onbezorgdheid	70
Een lied in onze mond	70
Mensen in uw dienst	71
Uit één stuk	72
De merel en zijn melodie van hoop	73
Inspirerende mensen	74
Vrienden van de armen	74
Tot in ons hart	75
Jij bent de droom van God	76
Daar waar liefde is	77
Aantekeningen	78
Over Jurjen Beumer en zijn werk	79

Voor team, bestuur, vrijwilligers en gasten van Stem in de Stad te Haarlem. In dankbaarheid.

Voorwoord

Rond het begrip 'hart' heb ik deze gebeden, gedachten en gedichten samengesteld. Ze zijn ontstaan in de gang van het dagelijkse leven. Op momenten dat mijn hart zich vrijelijk wilde uitspreken. *Recht uit het hart* tegenover iemand die ik graag steeds beter wil leren kennen. Deze 'kenner van harten' is mijn oriëntatiepunt. Misschien is dat wel de meest centrale bezigheid van ons hart, dat het zich oriënteert. Het is de plek waar we ons leven plannen en richting geven. Daar moet je 'lef' voor hebben. 'Lef' is het woord dat in de Hebreeuwse bijbel gebruikt wordt voor 'hart'. In het Frans 'coeur', waarvan ons courage, moed. Heel mooi is dat. In ons hart gaan we moedig voort. We geven niet op, ook al klaagt ons hart met vele *hartenkreten* en maken we in onze levens vaak *hartverscheurende* dingen mee.

In mijn taal probeer ik voorbij het eendimensionale te komen, voorbij de infotaal waarin we ons doorgaans uitdrukken. Ik zoek de taal van het Geheim, een taal die niet direct voorhanden is en zich als een 'verrassing' aan ons openbaart. Zo zie ik geloof en geloven graag, als een verrassing, als een cadeau dat de ontvangers - wij mensen dus - nog maar nauwelijks uitgepakt hebben. Het gebed wil dit 'uitpakken' volhouden. Het reikt naar meer, naar volheid en vrucht dragen, naar kennis van God die ons verstand te boven gaat. In het gebed grijpen we boven onszelf uit. Het wil voor ons *hartverwarmend* en *hartstochtelijk* zijn. Dat wij ooit, eens, tot ons recht gekomen zullen zijn, en onze wereld met een lach bedekt. Ons gebed voedt zich met dit visioen. Bij 'Stem in de Stad', ons oecumenisch-diaconale werk proberen we er praktisch gestalte aan te geven.

Ik hoop dat de lezers en lezeressen zich zullen herkennen in mijn woorden en met me mee willen bidden op hún levensweg.

Haarlem, zomer 2012



HOOFDSTUK I. HARTENKRETEN

Veerkracht

Eeuwige,
U bent aanwezig in ieder mensenleven
de zon van uw gerechtigheid
doortintelt ons bestaan en
maakt onze stramme gewrichten
weer veerkrachtig

U te ontdekken
op de bodem van ons hart;
die vurige warmte voelen en ervaren,
geef ons daartoe kracht,
rust en ruimte.

Dat iemand met ons meetrekt door het leven.
Ongezien,
en toch aanwezig in onze bloedbaan.
Ongehoord,
en toch een melodie in ons oor.
Onopgemerkt,
en toch voorbij en om ons heen.

Tegenkrachten

God die van ons houdt,
het kwaad kruipt en sluipt
over onze wereld
als een jakhals die uit is
op zijn prooi.

Wij zijn die prooi God.
Het kwaad en het boze
bespringt ons van alle kanten
en vindt helaas maar al
te vaak een vruchtbare
bodem in ons.

Wij zijn niet immuun voor
die onverwachte aanvallen
van buitenaf, sterker nog,
ze staan op kweek
in ons eigen hart.

Daarom bidden wij U
of U ons weerbaar wilt maken,
of U tegenkrachten in ons wilt
mobiliseren, tegen ons ongelooft
in een hoopvolle toekomst.

Schenk ons uw Geest die
al het boze omver blaast,
zodat we durf krijgen
en steeds meer Christus leren
volgen, elke dag opnieuw
in een mateloze vreugde.

Stuip trekken

God,
de demonen in onze wereld,
de kwade krachten van haat,
terreur en vergelding,
laat ze stuip trekken.
De religies God, de gódsdiensten,
dat ze voorbij zichzelf komen,
voorbij hun eigen bedenksels
van U,
dat ze U dienst bewijzen -
U, de vader van al wat leeft,
waarborg voor vrede en recht.
U, de moeder van alle mensenkinderen,
hoedster van vrede en de verzoening.

Een gelovige beeldenstorm

God van liefde,
vergeef ons dat ons beeld van U
vaak zo massief-mannelijk is,
een *heersch*ap die almachtig
als een keizer boven ons troont
en zijn bevelen naar ons toe slingert.
God, help ons om dat beeld
te corrigeren, dat U óók
moederlijke trekken hebt
vol zorg en aandacht voor
uw mensenkinderen.
Leer ons inzien dat U niet gevangen
wilt worden in welk beeld
dan ook -
omdat we U dan vastzetten
en krachteloos maken.

Ontketen in ons een gelovige
beeldenstorm - zodat U aan het woord
komt en wij zwijgen.
Leer ons vol vertrouwen
te rusten in uw aanwezigheid,
te wandelen in uw liefde
en met Hem te gaan
die uw liefde is.
Maak ons tot uw discipelen
en leer ons uw goddelijke discipline
van mededogen en gebed.

Ruimte

God, wees in ons midden,
bezoek onze harten,
maak ons ruim van binnen,
bevrijd ons van onze engte.
Nu gaan we open, ook naar
de mensen die op onze weg
komen.

Vervul ons met uw geest,
dat wij enthousiast worden
dat uw vreugde
ons binnenste wijd maakt
en wij voluit leven.

Voor ver weg en dichtbij

Wij bidden voor arme landen
ver weg, waar hiv en aids
zo ongelooflijk huishouden,
dat er goede voorlichting komt
dat wij rijken de medicijnen
niet voor onszelf houden,
en altijd willen leren om te delen.

Goede God,
dat de vrede en de vreugde van
uw geliefde kind Jezus ons
aansteekt
zodat wij vrolijke, opgewekte
mensen mogen zijn,
en uw naam eer aan doen.

Wij bidden voor ons eigen land,
dat we met wijsheid bestuurd
mogen worden,
dat niet het eigen
belang voorop gaat, of alleen
de rijken worden gehoord,
maar dat er ruimte, geld en tijd
blijft voor hen die
het niet voor de wind gaat.

Voor onze mooie stad bidden wij,
voor Haarlem en haar bewoners,
dat het hier goed toeven mag zijn,
ook voor mensen uit
andere landen,
dat onze stad de gastvrijheid
niet opgeeft die haar de
eeuwen door
zo kenmerkte

Voor onszelf bidden wij,
dat we elke dag tot U
leren bidden,
en steeds meer gaan ervaren
dat we met onze noden en
onze vreugden
bij U aan het goede adres zijn.

Voor de stad

Wij bidden voor de bewoners
van de stad, voor hier en al
die miljoensteden elders.
Voor rust te midden van de drukte,
voor inkeer te midden
van zoveel uitwendigheid.
Dat ons leven en werken mag
meehelpen aan het bouwen
van úw stad - tranen gedroogd,
droefheid getroost
leed verzacht.
Heer, ontferm u.



Om vrede

Wij dromen van vrede,
maar de realiteit van elke dag
is vaak boos en bizar.
Onrecht en geweld slingeren
zich steeds weer als slangen
om onze nek -
onze adem wordt erdoor
afgeknepen,
we leven in benauwenis

*Keer ons om naar U
Bron van liefde
Schenker van adem
en levensgeest.*

Wapentuig hoopt zich op,
trots worden steeds
de nieuwste
snuffjes getoond;
alsof ons leven
een oorlogsfilm is.
Maar elke romantiek verdwijnt
als de resultaten zichtbaar
worden:
eindeloze rijen doden,
soldaten, jonge mensen nog -
en vooral onschuldige burgers,
geofferd aan de waanzin
van de oorlog.

*Keer ons om naar U
Brenger van vrede
Roeper om recht.*

O God, we weten het,
er zijn booswichten

en mensenschenders.
Er zijn kwade onderdrukkers,
die hun onderdanen
hersenspoelen
met het gif van het geweld.
Daarom vragen wij U,
of U presidenten,
politieke leiders
en staatshoofden creatief
wilt maken.
Temper hun brute,
oorlogszuchtige
taal en leer hun het hoofd
te buigen voor U.

*Keer ons om naar U
Bedenker van vrede
Oorsprong van geluk.*

God, wij vragen u,
bekeer ook ons felle hart,
dat we afleren om er meteen
op te slaan met
slinkse woorden
en ondoordachte daden.

Dat we niet moedeloos
worden,
maar onszelf blijven oefenen
in de weg van de vrede -
in de voetsporen van Jezus,
uw Vrededorst.

Kyrie eleison - Heer ontferm U

Voor de vreemdeling in ons midden

Wij bidden voor mensen op
de vlucht
verdreven van huis en haard
op zoek naar veiligheid
en onderdak
dat wij er zijn voor hen

Wij bidden tegen de oorlog,
oorlog die mensen opjaagt
en hen over moeder aarde drijft -
over wilde zeeën gaan ze,
over hoge bergen, verstopt in
vliegtuigen en vrachtauto's,
dat wij hun roep
om hulp verstaan.

Wij bidden voor uw kerk,
dat ze een gastvrije plek mag zijn
voor de vreemdeling,
dat ze opkomt voor hen die
niemand ziet staan
dat ze getuigt
van vrede en recht
in een wereld vol haat en nijd.

Vergeef ons als we ons lieten
leiden door het slechte,
door apartheid onder mensen,
door het afwijzen van
vreemdelingen in nood.
Leer ons nabij asielzoekers te zijn,
zoals uw geliefde kind Jezus altijd
te vinden was bij afgewezenen
en verkommerden.

Wij bidden U voor onszelf,
dat we het vreemde
in ons eigen hart
opzoeken en er niet voor
op de loop gaan,
dat we niet bang
en bevreesd zijn, maar
met open ogen U volgen
naar het land
van liefde en vrede.

Onze dank is groot dat
U het volhoudt
met ons, dat U ons
en uw wereld niet los laat
maar doorgaat met hoop
aan ons te geven
Wij danken U voor uw Kind
in ons midden,
Eersteling
van uw nieuwe wereld.

Bergrede

Menslievende God,
U zaait de Bergrede in ons leven,
U strooit kwistig met goede woorden.
Elke dag opnieuw beurt U ons op,
troost U en bemoedigt U ons.

In de kleine dingen van het leven
wilt u aanwezig zijn, omdat deze
'kleine' dingen grotendeels
ons leven bepalen:
als we ziek zijn bent U helende kracht,
als we ruzie hebben haalt U
de scherpe kantjes eraf,
als we gewond zijn geraakt op de levensweg
verbindt U ons,
als we moe en angstig zijn wilt U nabij zijn,
als we moeten sterven
heet U ons welkom thuis.

God, we hebben vaak moeite om dit
te geloven, laat staan te ervaren.
Help ons daarmee, geef ons geloof.
Dat we begerig zijn naar uw Bergrede,
dat we hartstochtelijk zoeken
naar die ene parel in ons bestaan:
laat het Jezus zijn, vriend en naaste.
Samen met Hem lopen we
voortaan onze weg, op zoek naar
iedereen die verloren is,
verdrinkt en om hulp roept.
Totdat uw Geest ons gebracht heeft
in uw koninkrijk van vrede en recht.

Uw woord

In uw woord draagt U ons,
zoals een adelaar die onder ons opduikt
om ons op te vangen -
als we bang zijn
als we in nood zitten
als we moedeloos worden
als we ziek zijn
als we moeten sterven.

Uw woord is troost,
is een lied in onze mond,
we zingen met Mozes, met Maria,
met Christus.

Uw woord is zout voor een
zouteloze wereld en een laf hart.
Leer ons dit zout toe te voegen
aan ons dagelijkse maal -
dan veren we op en wandelen als
opgewekte mensen op uw aarde.



Het kreunt en kraakt

O God,
het kreunt en kraakt in ons
als in een oud en tochtig huis
dat de storm en de regen
niet meer buiten kan houden,

alles in ons wordt
overhoop getrokken
en onze wereld wentelt zich
in chaos -
wanneer is dit alles uitgeraasd?

wij smeken U,
blaas uw geest van liefde
er tegen in, uw geestkracht
van liefde tégen de stormkracht
van ruzie en oorlog -

en wij precies in het
midden daarvan,
alert op de wereld,
attent op uw geest,
op zoek naar die Ene,
leidsman, herder
en bondgenoot,

die ons zoekt
om met Hem mee te gaan
naar de grazige weiden
van vrede en geluk.



YALLAL



CONSTRUCTION



RECHT UIT HET HART **gebeden, gedachten, gedichten**

Rond het begrip 'hart' heb ik deze gebeden, gedachten en gedichten samengesteld. Ze zijn ontstaan in de gang van het dagelijkse leven. Op momenten dat mijn hart zich vrijelijk wilde uitspreken. Recht uit het hart tegenover iemand die ik graag steeds beter wil leren kennen. Deze 'kenner van harten' is mijn oriëntatiepunt. Misschien is dat wel de meest centrale bezigheid van ons hart, dat het zich oriënteert. Het is de plek waar we ons leven plannen en richting geven. Daar moet je 'lef' voor hebben. 'Lef' is het woord dat in de Hebreeuwse bijbel gebruikt wordt voor 'hart'. In het Frans 'coeur', waarvan ons courage, moed. Heel mooi is dat. In ons hart gaan we moedig voort. We geven niet op, ook al klaagt ons hart met vele hartenkreten en maken we in onze levens vaak hartverscheurende dingen mee.